

# Wereldlichtjesdag

Ik denk aan jou...



Zondag 8 december 2019

In 't Kerkhuys, Spanbroekerweg 37  
Spanbroek, aanvang 18.30 uur

De avond is toegankelijk voor iedereen die het verlies van een kind in zijn of haar hart meedraagt. Zo delen we samen het gemis en halen **herinneringen** op. Iedereen die troost zoekt óf troost wil bieden is van harte welkom.

Zang door Manon en Trudy de Vries samen met Maartje Koning, piano.

✧ Wilt u zelf een kaars meenemen? ✧

Aanmelden kan bij:

Mia: [info@miakoelemeijer.nl](mailto:info@miakoelemeijer.nl)

Yvonne: [yvonne@yris-ursem.nl](mailto:yvonne@yris-ursem.nl)

Karin: [karinvantklooster@gmail.com](mailto:karinvantklooster@gmail.com)

Deze avond wordt mogelijk gemaakt door:



**Associatie Uitvaartfonds**  
*maakt goede doelen mogelijk*

**mia**  
*mee in afscheid*

**yvonne**  
*Ritueelbegeleider In Stijl*

**Karin van 't Klooster**  
*RITUEELBEGELEIDER  
HET ONTASTBARE TASTBAAR*

**YvetteVlaar**  
*AFSCHEIDSFOTOGRAFIE*  
[WWW.GOODBYEMOMENTS.NL](http://WWW.GOODBYEMOMENTS.NL)  
INFO@GOODBYEMOMENTS.NL | 06 423 19 621

